

<u>Đọc tiếng:</u>	<u>Điểm</u>	<u>Nhận xét của giáo viên</u>	<u>GV chấm</u>
<u>Đọc hiểu:</u>		

I. Đọc thành tiếng (3 điểm).

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).

*** Đọc thầm câu chuyện sau:**

Hòn đá và chim ưng

Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời, chim ưng làm tổ. Nó thường đứng cạnh một hòn đá, nhìn những dải mây xa và nhìn xuống biển xanh vờn tím tấp dưới sâu. Trò chuyện với chim ưng chỉ có tiếng gió hú qua các khe đá và sóng biển trầm trầm vọng đến.

Bỗng một hôm, hòn đá cất tiếng:

- Hỡi chim ưng, ta cao không kém gì ngươi, nhưng ta đứng trên cao mãi cũng chán. Ta muốn cùng ngươi thi bay xuống dưới sâu kia, xem ai tới trước.

Chim ưng kinh ngạc hỏi:

- Đá không có cánh, làm sao bay được?

- Được chứ! Ta chỉ nhờ ngươi đẩy mạnh cho ta lao xuống rồi tự ta biết cách bay tiếp để thi tài với ngươi.

Chim ưng lưỡng lự. Hòn đá khích:

- Chẳng lẽ dòng giống ngươi thượng võ là thế mà lại từ chối giúp người khác sao?

Sau một lúc phân vân, chim ưng áp sát thân mình rắn chắc vào hòn đá, ra sức đẩy về phía trước. Hòn đá từ từ chuyển động lăn cộc cộc vài bước khô khốc, nó reo lên:

- A, ta sắp bay rồi! Nào chim ưng, ngươi hãy cất cánh cùng ta!

Vút một cái, hòn đá nhào xuống như luồng đạn bắn, xé gió rít lên kiêu hãnh. Chim ưng bay vút lên cao, nhưng không sao theo kịp hòn đá. Bị lóa mắt vì biển phản chiếu ánh mặt trời, chim ưng dang cánh vọt ngang, vừa bay vừa la lớn:

- Cất cánh bay lên! Cất cánh bay lên! Biển! Biển!

Hòn đá như không nghe thấy, không nhìn thấy, cứ vun vút nhào tới. Một tiếng “ùm” dữ dội, nước biển tóe lên. Thế là hết!

Chiều hôm ấy, bay về tổ trên núi cao, thấy vắng bóng hòn đá bạn bè, chim ưng ân hận mãi. Còn hòn đá, nằm sâu dưới đáy biển lạnh và tối mịt, thoát đầu nó rất tự đắc là đã thắng chim ưng, nhưng sau đó nó hoảng sợ, muốn trở về ngọn núi mẹ yêu quý mà không thể được.

(Theo VŨ TÚ NAM)

***Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:**

1. Chim ưng và hòn đá ở đâu? Trò chuyện với chim ưng có những ai?

- a. Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời cạnh bờ biển. Có gió và sóng biển.
- b. Trên ngọn núi có những dải mây bay phía dưới. Có hòn đá và sóng biển
- c. Trong tổ, phía dưới là biển khơi. Có mây và sóng biển.
- d. Trên đỉnh ngọn núi cao. Có hòn đá và mây.

2. Hòn đá đề nghị với chim ưng điều gì?

- a. Đẩy nó để nó lăn xuống biển.
- b. Cùng nó bay xuống biển xanh.
- c. Bay thi xuống biển với nó.
- d. Dạy nó biết bay như chim ưng.

3. Tại sao hòn đá phải khích chim ưng?

- a. Vì chim ưng là biểu tượng của giống nòi thượng võ.
- b. Vì chim ưng nói hòn đá không có cánh nên không thể bay được.
- c. Vì chim ưng xem thường, không thèm nói chuyện với hòn đá.
- d. Vì chim ưng không muốn giúp đỡ hòn đá.

4. Vì sao hòn đá lại muốn thi tài với chim ưng?

Viết câu trả lời của em:

.....

.....

.....

5. Hòn đá và chim ưng có tâm trạng như thế nào sau cuộc “thi bay” xuống biển?

Vì sao?

Viết câu trả lời của em:

.....

.....

.....

6. Qua câu chuyện, tác giả muốn khuyên chúng ta điều gì?

Viết câu trả lời của em:

.....

.....

.....

7. Chủ ngữ trong câu: “*Hồi chim ưng, ta cao không kém gì người, nhưng ta đứng trên cao mãi cũng chán.*” là những từ ngữ nào?

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

- a. Hồi chim ưng, ta. b. Chim ưng, ta. c. Ta, ta.

8. Hai câu: “*Trên đỉnh ngọn núi cao ngắt trời, chim ưng làm tổ. Nó thường đứng cạnh một hòn đá, nhìn những dải mây xa và nhìn xuống biển xanh vờn tím tấp dưới sâu.*” liên kết với nhau bằng cách nào?

.....
.....
.....

9. Đặt một câu ghép có nội dung nói về hòn đá và chim ưng trong câu chuyện trên, trong đó các vế câu ghép được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ.

.....
.....

10. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện những câu tục ngữ, ca dao dưới đây và cho biết các câu tục ngữ, ca dao đó nói về truyền thống tốt đẹp nào.

a. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng

(Truyền thống))

b. Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày mừng mười tháng ba.

Dù ai buôn bán gần xa

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng mừng

(Truyền thống))

c. Môi hở răng

(Truyền thống))

d. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải nhau cùng.

(Truyền thống))

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Năm học 2016 - 2017

(KIỂM TRA VIẾT)

Thời gian làm bài: 55 phút

I. Chính tả: (2 điểm)

Giáo viên đọc cho HS viết bài trong thời gian khoảng 15 phút.

Hạt sương

Sáng tinh mơ, tôi mở to đôi mắt ngái ngủ lơ mơ, đi ra ven bờ ao. Những cây sen dưới ao đang ngủ, còn chưa tỉnh giấc.

Một giọt sương bò đi bò lại trên mặt lá sen, giống như một em bé gái sơ sinh tinh nghịch. Vì chuyện gì mà giọt sương vui sướng đến mức lăn lê bò toài như vậy hay là nó bị mặt trời đỏ mới nhô lên chiếu vào làm chói lóa, không mở mắt ra được.

Hạt sương là mồ hôi của lá sen, cũng là nước mắt của lá sen, lăn nhẹ trên đôi má của lá sen. Ở những chỗ nó chạy qua, trên gò má của lá sen, còn để lại vết nước mắt.

(Theo Vương Quân Phi)

II/ Tập làm văn (8 điểm) - 40 phút :

***Đề bài:** Tuổi thơ của em có nhiều đồ chơi yêu thích và chứa đầy kỉ niệm. Hãy tả lại một thứ đồ chơi mà em yêu thích đó.